

2018-07-05 – Heverlee – 10 km



**Wandelkalender  
2018**

**5 juli 2018  
Heverlee**

Start: Arboretum  
Brug onder de autostrade  
3001 Heverlee



**Regionale Wandelgroep  
Oost-Brabant**







# WELKOM IN HET ARBORETUM VAN HEVERLEEBOS

Het Heverleebos en het Meerdaalwoud bestaan al van na de laatste IJstijd. Samen meer dan 2000 hectaren groot. Groot genoeg om te verdwalen dus, maar bewegwijzerde paden en de wandelknooppunten tonen jou de weg. Toch zit dit bos vol verrassingen. Ben je er klaar voor?

## EEN LEVEND MUSEUM

Het arboretum is een museum in het bos. In 1930 werd het aangelegd om te onderzoeken hoe uitheemse bomen hier groeien. Sinds 2000 is dit geen proeftuin meer voor specialisten maar een aantrekkelijke tuin voor iedereen. Wandel je langs de paden dan vind je er meer dan 300 soorten bomen en struiken in alle vormen en maten, rustzones en een heideveldje.



GINKGO BILOBA

## WHO LET THE DOGS OUT?

Grondbroedende vogels of zoogdieren als de ree zijn erg bang van honden. Een geurspoor van een hond kan al volstaan. Daarom mogen honden niet vrij rondlopen in bossen of kwetsbare natuurgebieden. Gelukkig is dit bos groot genoeg voor een hondenloosloopzone. Iedereen tevreden!

## ROL DOOR HET BOS

Natuurgebieden zijn voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderkoezen dikwijls niet of moeilijk toegankelijk: paden zijn te hobbelig of te drassig, hellingen te steil, brugges te smal. Hier is dit anders. Het 1,2 kilometer lange arboretumpad kan perfect worden afgelegd met een rolstoel of kinderkoets. Zo kan je hier net als iedereen genieten van al het moois dat het bos te bieden heeft.

## HET PAD VAN AD

Ad Wouters is een beeldhouwer van hier. Op verschillende plaatsen maakte hij prachtige houtsnijwerken in afgestorven eiken. Ze duiken hier en daar op wanneer je door het bos wandelt. Wil je ze allemaal zien? Volg dan het Pad van Ad.

## JACHT 500

De boswachterswoning is nu een schitterende locatie voor seminaries en feesten. Voor de picknickers zijn banken opgetrokken. Publieke sanitair is hier ook voorzien.

Vlakbij is er een speelzone die nog volop in ontwikkeling is. Kom dus regelmatig eens een kijkje nemen want misschien vind je wel iets nieuws op het parcours.



MEERDAALWOUD





















# WELKOM AAN HET ZOET WATER IN HEVERLEEBOS



ZOET WATER foto: Toon de Boer

Het Heverleebos en het Meerdaalwoud bestaan al van na de laatste IJstijd. Samen zijn ze ruim 2000 hectaren groot. Groot genoeg om te verdwalen dus, maar bewegwijzerde paden en de wandelknooppunten tonen jou de weg. Toch zit dit bos vol verrassingen. Ben je er klaar voor?

**EEN ZOETE VERLEIDING**  
Hier ben je bij het zogenaamde Zoet Water. De benaming 'zoet' komt niet van de talrijke tavernes in de buurt, maar wel van het zoete, drinkbare water dat hier uit verschillende bronnen stroomde. Dit is een ideale plek om een terrasje te combineren met een boeiende wandeling: een vlinderpad leidt je langs dit unieke hellingbos met wel 54 verschillende boom- en struiksoorten! Herken je er enkele?

**DRINK VAN DE NATUUR**  
Vlakbij de kapel vind je de Minnebron, één van de laatste natuurlijke bronnen met drinkbaar water in Vlaanderen. Volgens overlevering zal diegene die van de bron drinkt binnen een jaar trouwen - vandaar de naam. Drink er gerust van, de waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd.

**DOOD HOUT: EEN BRON VAN LEVEN**  
Het valt je vast op: in het bos liggen heel wat dode bomen. Deze restanten van de 'Pukkelpopstom' van augustus 2012 zijn blijven liggen in het bosreservaat bij de bron. Dit is een bewuste keuze. Want dood hout is een bron van leven, bijvoorbeeld als voedsel voor insecten. Denk maar aan boktorren en vliegende herten. Dood hout is ook een perfecte schuilplaats voor talloze vogels, vleermuizen en andere zoogdieren.





**MEER DAN 4 EEUWEN GENEZINGEN**  
Naar aanleiding van een wonderbaarlijke genezing werd in 1606, op de plaats waar ook nu de boskapel nog staat, een houten kapel opgetrokken. Iets later in 1651 werd de huidige Barokkapel Onze-Lieve-Vrouw van Steenberg gebouwd. Sindsdien zouden de genezingen en wonderen niet gestopt zijn...









**14D De Linderonde: een getrapte belvédèreheuvel**

Op kruisingen van dreven verschijnen op het einde van de 18e eeuw kleine "rotonden" met namen die verwijzen naar de antieke tijd, de jacht of de Nieuwe Wereld, zoals bijvoorbeeld "Carrefour du Mississippi". Enkele rotonden worden uitgebouwd tot "groene kamers" of "salons", omgeven door palissaden van gesnoeide lindebomen. Het zijn rustplaatsen met een fraai uitzicht op het woud.

De huidige Linderonde tussen de Parnassusbergdreef en de Herculesdreef heet in 1769, "le Parnasse", verwijzend naar de Griekse Parnassusberg, waar de god Apollo en zijn muzen verblijven. Er is nog altijd een driemaal getrapte heuvel te zien. Ook een aantal Hollandse linden hebben hier de tand des tijds doorstaan. Andere exemplaren zijn herkenbaar als stronken met opslag.

Vanop de Linderonde kan men in de 18e eeuw genieten van een mooi zicht op de Dijlevallei en het dorp Oud-Heverlee, waar in die tijd nog nauwelijks bebouwing is.



Ferraris kaart (1771-1778) de Parnassusbergdreef naar boven rechts draaiend met de Parnassusberg (derde rondpunt), Oud-Heverlee (boven) en de Kapel van Steenberg (onderaan).




Schematische afbeelding van reliëf en bepanting van de "Linderonde" of "Parnassus" in het Heverleebos (Roger Deneef). De afbeelding toont de heuvel en de palissade van gesnoeide lindebomen met opslag.

ontwerp: Tom Cech











